

Spitsbergen is een bijzondere bestemming voor speciale mensen. Natuurliefhebbers, fotografen en hikers kunnen er hun hart ophalen. Dit jaar ga ik er met twee groepen naar toe. Een groep Scouts die een 8-daagse trekking gaat doen, eind juli. De andere groep bestaat uit fotografen en mensen die geen zware rugzak willen dragen. Deze groep gaat half juli uitsluitend dagtochten doen maar heeft ook een "buitenkamp" op Diabassodden.

In beide groepen is er nog plaats.....



Nog even kort, wie ben ik: Henry Soyer, 53, gids in hart en nieren, opgeleid als alpien tochtleider door de NKBV en leid sinds 2000 jaarlijks tochten Door bijscholingen houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil. Ik ben van origine biologieleeraar en heb veel ervaring met het leiden en begeleiden van groepen. Reizen in Europa is de grote liefde van mijn vrouw Wilma en mij. Nog 3 en dan ben ik in alle landen van Europa geweest, ook in alle kleintjes als San Marino ☺.



Waarom Spitsbergen: Miljoenen kleine alken zoemen over je heen op weg naar voedsel voor hun jongen. Duizenden papagaaiduikers broeden in holen op rotshellingen. Noordse sterns ("100 gram pure agressie") proberen je weg te jagen door te krijsen en je in je muts te pikken. Poolvossen scharrelen rond je tent. Planten proberen in twee maanden te kiemen, te bloeien en zaad te vormen. Witte dolfijnen, beluga's zwemmen in Isfjorden. Groepen rendieren met jonge dieren, lopen op enkele tientallen meters langs je heen. Sneeuw, gletschers en spectaculaire rotsformaties springen in het oog. Dagen kun je er lopen zonder mensen tegen te komen en volledig op jezelf aangewezen te zijn. De historische resten van de mijnbouw, walvisvaart en oorlogen, de wereldzaadbank (*Svalbard Global Seed Vault*) en de bijzondere Russische nederzettingen maken Spitsbergen tot een geopolitieke hotspot. Daar wil je wel kennis mee maken, veilig en zonder

exorbitante prijzen te betalen.

De planning voor de scouts: met de boot naar de "voet" van de gletscher in Ymmerbukta, daar een warme lunch nuttigen, daarna naar Barentsburg met een excursie door een Russische gids. Of overnachten in het Russische hotel óf direct nog een uurtje of twee lopen. Dan in twee dagen rondom Grónfjorden via Festningen naar Isfjord Radio. Onderweg is een verlaten trappersnederzetting! Twee dagen via de strandwal naar het zuiden: goudmijn, verlaten scheepswrak en véél vogels. Daarna via Linnédalen of Aldegondabreen weer terug naar Barentsburg. Overnachting in het Hotel? Een maaltijd "niet uit het zakje"? In drie dagen terug naar Longyearbyen via Colesbukta (en de walvisschedel) naar de mijnbouwnederzetting Grummanbyen, die in 1964 verlaten is. Een mooie pas over (420 meter) en dan Björndalen in. Gemiddelde looptijd 6 uur per dag. Loop de tocht maar na via de interactieve kaart op <http://toposvalbard.npolar.no/index.html>

De fotografen: Het kampeerterrein is ons basis. Voor het programma staat flexibiliteit voorop. Mogelijkheden: Dagtocht naar "Sarfofagen" en terug over de gletscher. Langs de hondenkennels naar Foxbreen met prachtig uitzicht over Adventdalen. Naar de satelietstations en de "World Seed Vault" op de Plattenberget. Een excursie met de boot "Polar Girl" naar de verlaten mijnwerkstad en "socialistische heilstaat" Pyramiden. Afgezet worden op zijn "Greenpeaces" in een rubberboot op Diabasodden. Honderd meter lopen en dan een "tweenachts basiskamp". Dagtocht langs de kust en een dagtocht naar "Knerten" (581 meter). Ophalen door Zodiac en terug naar Longyearbyen.



Veiligheid: Spitsbergen is een bijzondere bestemming. Het kampeerterrein en het “hoofddorpje” Longyearbyen (2000 inwoners, 3000 op heel Spitsbergen) zijn veilig. Maar daarbuiten ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Een groep heeft ijsbeerbescherming in de vorm van bewapening met een grootkaliber geweer nodig én afschrikking in de vorm van een signaalpistool. De kans op een ontmoeting met een ijsbeer is klein maar het risico ervan heel groot. Zowel in 2010 als 2011 zijn er incidenten met ijsberen geweest. Vorig jaar zelfs een met dodelijke afloop. Met de hand op mijn hart: de blunders die de slachtoffers hebben gemaakt, zullen ons niet overkomen. Verder moet jezelf ook letterlijk kunnen redden: hulp komt alleen bij echt levensgevaar én als je ze kunt bereiken. Goede reismaatjes en een sateliettelefoon zijn dus onontbeerlijk.



De kosten, een opsomming: de vlucht, ca € 400. Kampeerterrein € 10 per nacht. Lokale transportkosten (taxibusje) €5-10 euro per keer. Eventuele kosten voor boottransport ca. € 100 per keer. We kunnen met een Zodiac rubberboot afgezet worden, “Greenpeace-stijl”. De kosten voor de veiligheidsmaterialen (inclusief oefenmunitie voor iedereen en wat belminuten op de satfoon) zijn circa € 185 euro per week per groep. Voeding voor op tour kun je het beste vanuit Nederland meenemen. Lokaal gekochte levensmiddelen hebben ongeveer Nederlands prijzen, behalve verse producten zoals groente, fruit en zuivel.

De onkosten voor de natuurlijkgids zijn € 75 per week per persoon, met een maximum van € 375 euro. Dus vanaf 5 personen wordt het goedkoper. Lokale transportkosten voor de gids worden omgeslagen over de groep. Voor alle overige kosten wordt vooraf door de groep beslist. De bijdrage voor de voorbereidingsbijeenkomst is de zuivere kostprijs.

Indicatie: 10 dagen uit en thuis inclusief voeding en bootexcursie € 950 bij een groep van 4 personen.

“Boeken” is eigenlijk niet het goede woord. Ik ben géén touoperator. Je “reserveert” een plekje in de groep door een aanbetaling van 100 euro te doen. Na het voorbereidingsweekend beslis je of, en met wie, je op tour gaat. Zo niet: de aanbetaling wordt teruggestort. Anders blijft de aanbetaling staan, deze wordt niet terugbetaald bij een annulering maar is de garantie, voor de overige tochtgenoten, dat de tocht door kan gaan zonder kostenverhoging voor hen. Verandering van groepssamenstelling, data en overige plannen, kan alleen wanneer de hele groep het hier over eens is. De voorbereiding voor de Spitsbergen light” is in principe op 12-13 mei en voor de Scouts op 2-3 juni.

Terugblik op 2011:

Ik ben met twee groepen op pad geweest. 10 personen die zich ingeschreven hebben voor de NKBV reis “Spitsbergen - Nordenskiöld Land” van 18 dagen. De tochtbrochure is nog steeds te vinden op <http://www.bergsportreizen.nl/objects/00002153.pdf> De andere groep bestond uit 6 bergsporters en één hond: Dinthe, waarmee we ruim twee weken op pad zijn geweest. Alles is goed én veilig verlopen. Er was veel drijfijz zodat de scheepvaart lastig was, maar het uitzicht fantastisch. Walrus én ijsbeer gezien.



Meer weten: Over de “Scoutsgroep” neem je contact op met Kevin Valk op Kevin@colldot.nl. Op de website www.natuurlijkgids.nl is meer informatie te vinden, zoals verslagen van eerder gemaakte tochten, tochtvoorstellen, informatie over de uitrusting en links naar overige informatie. Via de mail info@natuurlijkgids.nl kun je natuurlijk vragen stellen en mijn gewone vaste telefoon 0316-525051 is er natuurlijk ook nog. Maar serieuze belangstelling gaat volgens mij altijd gepaard met persoonlijk contact. Ik verwacht dan ook meerdere kennismakings-momenten te plannen en als je daar niet op wilt wachten: kom dan gewoon langs in Zevenaar.

Tot ziens in Zevenaar of Spitsbergen.

Het is natuurlijk toegestaan deze nieuwsbrief door te sturen !☺



Fotocredits: Robin Bongers, Jurjen Fransen, Rob van Mechelen, Wilma Fontein, Birgit Weezendonk